

wan lijners 2  
*de poes als lieveheersbeestje*  
selma coppens



uitgeverij mandu klap-roos  
millingen aan de rijm

WAN LIJNERS 2

*de poes als lieveheersbeestje*

Selma Coppens

Toen alle appels van de boom waren  
leek de boom plotseling veel dunner.

Dieren hebben geen humor.

Hebt U ooit een komisch dier gezien  
of projecteerde U misschien?

Er zijn noodzakelijke en  
luxe relaties.

Roy Orbison moet je nooit zelf opzetten  
maar toevallig horen. Dan is het mooi.

De mededeling van een (mogelijke) ernstige  
ziekte maakt jezelf (of de ander) even  
helemaal wakker.

In echte vriendschap gaat het om de groei van  
elkaar. De meeste mensen houden elkaar bezig  
en op de been.

Van alle heiligen houd ik

het meest van de Heilige Geest.

De puberteit is bij uitstek een  
dierlijke leeftijd.

'n Vriendschap is net als een cursus.  
Als je er niets (meer) van leert  
kun je er beter mee ophouden.

Sommige mensen hebben tegenwoordig  
meer films gezien dan winters meegemaakt.

Fysiek woon ik in Millingen aan de Rijn  
maar geestelijk voel ik me wereldburger.

IK. In eerste instantie heeft de  
mens het over zichzelf.

Er zijn fietsers en achterop-springers.

Op zichzelf is de mens eigenlijk  
niet (lang) interessant.  
Hij is het pas binnen zijn familie,

dorp/stad, groep, maatschappij, tijd.

Een dier herinnert zich (waarschijnlijk)  
niets maar wéét of weet iets nóg.

Als je de plek/plaats waar je werkt  
doorziet, ben je er dan niet meer  
op je plaats?

Er zijn lichamelijke maar ook  
geestelijke exhibitionisten.

Wanneer alle gedachtes, gevoelens etc.  
verstomd zijn, net als bij Boedha, dan is  
er geen beeldende kunst meer, geen literatuur,  
geen muziek etc.

Is de coming-out aangebroken van mensen  
die niet op hun plaats zijn op hun werk?  
Zoals J.J.Voskuil en b.v. F.Rosen die  
bij van Gend en Loos werkte?

Ik zocht altijd de melancholie, de heimwee  
in de Ander.



Moeder Theresa werd bevrijd  
door de armen.

Ik speurde ook altijd naar de vrijgezel  
in de Ander.

'n Geliefde moet een deel van jezelf zijn.  
'n Vriend/vriendin kan Anders zijn.

De meeste mensen die je tegenkomt

zijn halve mensen op zoek naar  
andere halve mensen.

Cocoonen: de hele tijd (proberen)  
gelukkig te zijn.

Wanneer ik glimlachte voelde ik soms  
mijn masker wijd en breed en warm worden.

Alle antwoorden liggen naast de vragen.  
Maar waar liggen de goede vragen?

New Age: gepopulariseerde spiritualiteit.

Ik ben eigenlijk een sprookje.  
Ik ben pas na een hele tijd verlost  
uit mijn kerker.

Alleen heel geduldige mensen  
kunnen goed ziek zijn.

Aaien, strelen kan helen.

Wanneer mijn hoofd verduisterd is,  
is ook mijn hart verduisterd.

Is verliefd worden eigenlijk (niets anders)  
dan je identificeren met....?

Je hebt nog steeds van alles nodig om muziek  
te maken: je oren, je ogen, je handen, je stem,  
je hart, je huid, je haar.....

In mijn tuin moeten toch wel andere 'hapjes'

zitten dan in het weiland anders bleven veel  
vogels wel in het weiland.

Is de kunstenaar altijd geëxalteerd?

Soms kun je op spiritueel gebied goed met  
elkaar overweg maar heb je op persoonlijk  
gebied elkaar niet veel te bieden.

'Selbst-hass' klinkt mooi.  
Komst selbst-hass voor of na  
de 'random-criminaliteit '?

Hét thema in het leven is LIEFDE.  
Alles draait om zorg en liefde.

Je wilt met haar praten maar ze gaat  
Je wilt met haar dansen maar ze wil niet  
Je wilt haar kussen maar ze wil niet  
Dan komt ze onverwacht  
Ze legt zich half over je borst/je middenrif  
Ze kijkt met je naar buitenkantZe snort rustig, ritmisch  
Ze geeft warmte af  
totdat een vlo zich meldt.

De dieren die ik ken  
zijn niet humeurig.

Je kunt met macht, met kracht,  
met geweld, met dwang aan iets beginnen  
maar ook met rust, liefde.  
Liefde is nooit krachteloos.

Zijn mensen gelijk bloembollen?  
Niet iedereen geraakt in bloei?

Heeft lijden te maken met het afstaan  
van macht?

Vreugde, echte vreugde is bijna smartelijk.

'Ik hou van jou'.  
Hoeveel niveau's zijn er wel niet  
waarop je dit kunt zeggen?

Zolang ik nog zoek is er  
sprake van dualisme.



De golven die stromen, stromen en  
stromen, de golven die stromen allen  
naar de zee en wij mensen dromen,  
dromen en dromen en wij mensen  
dromen met die golven mee.

Op een gegeven moment kun je  
goed 'zien' dat kunst de grote vervanger  
of overbrugger naar God kan zijn.

Denken en 'bezig-zijn' is het hoofd is ook  
een soort genots-verslaving.

Het NIRWANA moet, lijkt 't, hoe dan ook gevuld worden.

Is wil daar waar iets nodig is/gevraagd wordt?

Soms woont een te snelle ziel in een te traag lichaam.

Wat een paradigma-verandering van IK naar GIJ.

Is iedereen 'gedoemd' zijn bewustzijn  
te verruimen?

Wanneer je een vrij mens wilt worden  
kun je bijna niet om Rudolf Steiners'  
'Antroposofie' heen.

Als vrije mens ben je in zekere zin een acteur.  
Je verbind je met het denken, voelen en willen  
op een bewuste vrije manier.

Zo als er op aarde altijd hulp te vinden is zo

staat er in de geestelijke wereld ook altijd  
iemand klaar om je te helpen.....heb ik gelezen.

Zou ik als ik steeds meer Zelf wordt  
heel andere bezigheden hebben of heb ik dan  
dezelfde maar zijn ze meer verdiept en verstild?

Op ziekte volgt regelmatig de dood.

Ik een relatie heb je de dagelijkse  
dingen dubbelop.

Ik zou alleen maar willen leven op  
momenten die belangrijk zijn (er toe doen)  
en de andere momenten zou ik  
'ondergronds' willen gaan.

Bij *geestelijk* of *geestelijke* doemt altijd  
iets kerks op.

Vragen zonder uitbuiten is een van de  
mooiste dingen denk ik.  
Vragen zonder eigenbelang kan dat?

Er is eigen-liefde en universele liefde.

Achter elke mismaakte vorm lag of ligt  
'n zuivere, 'n hele vorm.

Verbitterd raak je pas als je de schuld  
bij een ander zoekt.

Het voelt heel verschillend of ik  
het weer binnen of buiten waarneem.

Extremen zijn heel interessant maar  
het is moeilijk er zelf een te zijn.

Sommige levens weigeren een  
verhaal te worden.

Belangstelling voor Alles is te herleiden  
tot belangstelling voor het Ene.

Ik ben er een kei in om mensen met hun  
beperkt heden te confronteren.

Je kunst studeren om kennis = macht op te  
doen en te heersen of om het leven te leren  
kennen en eraan bij te dragen.

Vanochtend zei God tegen mij:  
'Wat ben je toch nog  
een gruwelijke kaffer  
zo angstig en nietig  
blind en zonder moed'.

Als het hartstochtelijk begint



moet het ook hartstochtelijk ophouden.

Mijn verjaardag kwam dit jaar ( 1997)  
wel erg in de schaduw van de  
11-stedentocht te staan.

Een kunstenaar is per definitie een  
estheticus of romanticus anders zou hij  
de resultaten van zijn onderzoek(jes) wel  
in formules mededelen.

Psychotherapeuten zijn mentale schoonmakers

i.t.t. de zgn. interieurverzorgers die huizen  
en gebouwen etc. schoonmaken en schoonhouden.

Inderdaad geluk ligt voor het oprapen.  
Maar dan moeten wel eerst je ogen  
open zijn gegaan en dat kan soms heel  
lang duren.

Sociaal gezien leid ik geloof ik  
een zin-loos bestaan in de ogen van.....

Muktananda, Rudolf Seiner, Jezus Christus,  
ze zeggen allemaal hetzelfde.

Ik ben ze al mijn dank verschuldigd.

Je kunt slechts daar verdergaan  
waar je opgehouden bent.

Het Zelf is overal, buiten, binnen, het  
is grenzeloos, het hoeft niet ingehouden,  
ingesnoerd of geregeld te worden, het hoeft  
niets voorgeschreven te worden.

Privé bestaat slechts op ego-niveau.

De kunst is het om geïncarneerd jezelf te verenigen met het Leven, met God. De meeste mensen denken dat je dat beter geëxcarneerd kunt doen door te vliegen, uit je dak gaan, alcohol, drugs, sex, harde muziek etc. te gebruiken.

De allerlaatste hartstocht is de weg naar bewust zijn.

Ik heb ooit besloten tot een innerlijke in plaats van een uiterlijke carrière.

Sommige mensen zitten te krap in hun lichaam en dat ziet er armoedig uit; voor het tegenovergestelde geldt natuurlijk hetzelfde.

Des te minder ik, des te meer ik-Zelf.

'Lost' zijn en dan in gezelschap van een ander zijn is een drama.

'n Chronische zieke vraagt nauwelijks

nog om medeleven.

Is kunst voor de meeste kunstenaars slechts  
nog een middel om zich te onderscheiden?  
De eigen uniek- en afgescheidenheid bevestigen?

Voorbij de fase 'ik denk dus ik ben' komt dus  
'ik word gewaar, ik voel, ik BEN, dus ik besta'?

Eigenlijk werkt iedereen zich onder zijn lot uit.  
Bij de een lijkt dit een zwaardere klus dan bij  
de ander.

Kan 'houden van' alleen maar als je  
tot op zekere hoogte excarneert?

Hoe excarneert een stam of een heel volk  
om van z'n burens te gaan houden?

Vogels gaan nooit op bezoek bij elkaar.

12 dagen ziek maar alles wat je zag  
géén ziekte-politie (22-7-1996)

Het maakt al heel wat uit hóe iemand wat voorleest dus kun je nagaagn wat een verschillen er optreden als muziekstukken door verschillende mensen worden uitgevoerd.

Ik ben liever een doorsnee postzegel van 80 cent dan een doorsnee burger.

Waarom zou je hart onder je borst liggen?  
Hebben hart en borst dan iets met elkaar te maken?



Houd jij van mij?  
Je kunt nooit van de Ander houden als die  
niet van jou houdt.

Veel mensen hebben van hun mankementen  
hun stijl gemaakt.

De stem van de dichter die voorleest  
uit eigen werk is soms bepalender  
dan de inhoud.

Samenvattend; in het leven gaat het om bewustzijnsverruiming.

Eigenlijk komt alles dus werkelijk uit de lucht gevallen.

## Colofon

De 'one-liners' werden gemaakt in de jaren 1996 en 1997.

Ze zijn 'gezet' ( in het boekje ) uit de Switzerland Light en voor de betiteling werd gebruik gemaakt van de letter Casablanca.

De foto op de voorkant is van de auteur.

Lay-out, printen en binden: Quinten Metglas

© Selma Coppens

April 1998, Millingen aan de Rijn.

Uitgeverij Mandu Klap-Roos gaf eerder de volgende boekjes van Selma Coppens uit:

Wier woei om hopen rare oren

Nachtbloeiers

Wan lijners 1

Allotria 1

Beelder 1

Bella Vreemdelinge

In mijn tuin

Beelder 2

Perspect(br)iefwisseling

